

Verkorte liturgie bij de dienst van 13 december

Voorganger: Monique Maan

Ouderling van dienst en lector: Dick Appels

Kind van dienst: Fayenne

Diaken: Geke Blokland

Organist: Erik Zeillemaker

Zangers: leden van de cantorij o.l.v. Jeannette van 't Veld

Koster: Albert Wester

Beeld en geluid: Ger Jan Snippe en Peter Jukkema

Orgelmuziek: Nun komm der Heiden Heiland, BWV 659 en 660

J.S. Bach (1685–1750)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

Stilte om jezelf voor te bereiden, de tafelkaarsen worden aangestoken

Bemoedigende woorden en openingsgebed:

Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer

Allen: DE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Ouderling: Heer, hier staan wij voor U

met ons geloof en onze twijfel

met onze kracht en onze zwakheid

met wat ons blij maakt en met ons verdriet

Allen: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE

EN GEEF ONS DE ADEM VAN UW GEEST.

AMEN.

Eerste lied: psalm 72: 1,6

Groet:

Voorganger: De Heer zij met u

ALLEN: OOK MET U ZIJ DE HEER!

Aandacht voor adventsproject, de derde adventskaars wordt aangestoken:

Kerst is niet zomaar één-twee-drie

meteen al aan de gang.

Maar als ik hier drie kaarsje zie,

dan duurt het niet meer lang.

Gezongen gebed voor de nood van de wereld: lied 466: 1,3,5

Gebed van de zondag

Eerste lezing: Jesaja 65: 17–25

Lied: 772

Tweede lezing: Johannes 3: 22–30

Lied: 528

Uitleg en verkondiging

Orgelmuziek: O kom, o kom, Immanuël, Chiel Jan van Hofwegen (1978)

Mededelingen over bloemen en collecten

Tekst bij de symbolische schikking:

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de zachte knoppen;
het goede leven breekt door,
hoe ieders weg ook loopt.

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied (*we gaan staan*): 454

Wegzending en zegen

Orgelspel: Nun komm der Heiden Heiland BWV 661 – J.S. Bach



