

Kerstviering, 27 december 2020 'Licht voor iedereen!'

Ouderling: Nanette Borger

Voorgangers: Arjen Hiemstra en Monique Maan

Organist: Gert Winkelhorst

Zangers: Nanette Borger, Hester Hasper, Leo Butter

Namens de jeugdkerk: Lucia, Matthijs, Katinka, Inez (dwarsfluit),
Merie (blokfluit), Nienke (viool)

Kinderen namens peutersiering en kindernevendienst: Catalina, Fyenne, Elin,
Bente, Quirijn, Leonore

Beeld: Peter Jukkema

Geluid: Mattias Romein

Koster: Gerrie van Toor



Muziek: twee bewerkingen over 'Gottes Sohn ist kommen'
(J.H. Buttstedt, 1666–1727)

Welkom, door de ouderling van dienst

Bemoediging en groet:

Onze hulp in de naam de Heer
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

Ook al zien we elkaar niet,
ook al kunnen we elkaar geen hand geven,
we geloven dat God bij ons is,
nu en altijd.
AMEN

Aansteken Kerstkaars, met tekst:

En nu is het eindelijk Kerstfeest.
Jezus wordt in een stal geboren.
De herders en de wijzen komen langs,
het is Kerst, laat iedereen horen!

Lied 477 'Komt allen tezamen', 1,2, 5 (zanggroep)

Gedicht:

Eén ster
maakt de lucht minder dreigend
Eén kaars
maakt de nacht minder zwart
Eén hand
maakt de weg minder eenzaam
Eén stem
maakt de weg minder stil
Eén vonk



kan een nieuw vuur zijn
Eén noot
het begin van een nieuw lied
Eén kind
het begin van de toekomst

(Jacqueline Roelofs – van der Linden)

Lied 483 'Stille nacht' (zanggroep)

Kerstspel door kinderen

Lied 487 'Eer zij God in onze dagen'

Lied 486 'Midden in de winternacht'

Aandacht voor de collecten

Muziek, door Nienke, Merie en Inez

Gebed

Lied: Kling klokje klingeling, gezongen door de zanggroep en de kinderen, begeleid door Merie, Inez en Nienke

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling!

Laat de boodschap horen,
Jezus is geboren.
Met die blijde klanken,
willen wij God danken.

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling!

Kerst is nu gekomen,
Lichtjes in de bomen.
En in alle landen
gaan de kaarsjes branden.

Kling, klokje, klingelingeling,
kling, klokje, kling!



Zegen

Muziek: 'Vom Himmel hoch da komm ich her' (J.S. Bach, 1685–1750)

