

Kerstviering Nieuwe Kerk – 25 december 2020, 10.30 uur

Ouderling van dienst en lector: Peter van Dijk

Voorganger: Monique Maan

Diaken: Erica Bos

Organist: Erik Zeillemaker

Zanggroep: Hanneke Maassen, Leo Butter, Louis Praamsma, Hester Hasper

Koster: Alie de Rooij

Beeld en geluid: Peter Jukkema, Matthias Romein



Kerstliederen, door de zanggroep

- **Lied 477** 'Komt allen tezamen', 1,3,4
- **Lied 482** 'Er is uit s' werelds duistere wolken', 1,3
- **Lied 478** 'Komt verwondert u hier mensen', 1,2,3
- **Lied** 'Entre de boeuf et l'âne gris'

Welkom door de ouderling van dienst

AAN HET BEGIN

Stilte om jezelf voor te bereiden, de tafelkaarsen worden aangestoken

Begroeting, de kaars in de symbolische schikking wordt aangestoken

Lied 501 'Als een ster in lichte luister' (zanggroep)

Gebed

Loflied 487 'Eer zij God in onze dagen' (zanggroep)

Voor grote en kleine mensen

ROND DE BIJBEL

Zondagsgebed

Schriftlezing: Jesaja 9: 1-5a

Lied 491 'Kind ons geboren' (zanggroep)

Schriftlezing: Johannes 1: 1-9, 14

Lied 493 'Soms breekt uw licht in mensen door'

Overdenking

Lied 500 'Uit uw verborgenheid', couplet 1,4,5

GAVEN EN GEBEDEN

Mededelingen over bloemen en collecten

Tekst bij de symbolische schikking:

Hemel en aarde zijn nu verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in Jezus, de Zoon, onze Heer.
Woord van leven, levend Woord.
Het Goede leven doorgebroken,
voor iedereen!

Gebeden, afgewisseld met acclamatie 368c 'Doe lichten over ons uw
aangezicht',
stil gebed, afgesloten met gezamenlijk 'Onze Vader'

Slotlied: 481 'Hoor de engelen zingen d'eer'

GEZEGEND OP WEG

Zegen

Orgelspel

