

# Liturgie zondag 6 december 2020

Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord



Voorganger: Arjen Hiemstra  
Organist: Marius de Boer  
Zang: Hester Hasper en Louis Praamsma  
Koster: Alie de Rooij  
Ouderling: Nanette Borger  
Diaken: José Kieft  
Geluid: Hans Peter van Leeuwen

## **Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst**

AAN HET BEGIN

**Stilte om jezelf voor te bereiden; de kaarsen worden aangestoken**  
*Wij gaan staan*

### **Bemoedigende woorden door de ouderling:**

Ouderling: Onze hulp is in de Naam van de Heer  
Gemeente: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT

### **Openingsgebed**

Ouderling: Heer, hier staan wij voor U  
met ons geloof en onze twijfel  
met onze kracht en zwakheid  
als we blij zijn en als we verdriet kennen  
Allen: HEER, BEHOED ONS, KEER ONS NAAR U TOE  
EN GEEF ONS DE ADEM VAN UW GEEST  
AMEN.

## **Psalm van de zondag: 80: 1 en 3**

### **Groet**

Voorganger: De Heer zij met u.  
Allen: OOK MET U ZIJ DE HEER!  
*wij gaan zitten*

## **Aandacht voor het adventsproject**

de tweede adventskaars wordt aangestoken:

Twee kaarsjes branden zacht:

het Kerstfeest komt in zicht.

Het is nog mooier dan je dacht

Want God maakt onze wereld licht!

## **Gebed voor de nood van de wereld**

### **Adventslied: 433**

ROND DE BIJBEL

### **Gebed van de zondag**

**Voor grote en kleine mensen**

**Eerste lezing: Jesaja 40, 1-11**

**Zanggroep: 439: 1 en 4**

**Tweede lezing: Johannes 1, 19-28**

**Zanggroep: 456b: 1 - 8**

**Uitleg en verkondiging**

**Zanggroep: 441: 1, 3 en 10**

GAVEN EN GEBEDEN

### **Diaken leest de tekst bij de schikking**

Hemel en aarde raken verbonden.

Mensen wereldwijd herkennen elkaar

in het teken van de witte bloesem;

gerechtigheid breekt door,

hoe kronkelig ook de weg.

### **Mededelingen van de diaken**

## **Dankgebed en voorbeden**

*De gemeente antwoordt met een gesproken refrein:*

*A. Kom Heer, kom ons bevrijden.*

## **Stil gebed**

### **Onze Vader**

*Wij gaan staan*

**Zanggroep: 440: 1 en 3**

### **Wegzending en zegen**