

Wijkgemeente Noord  
Protestantse Gemeente  
Arnhem

Protestantse Kerk



Gedachtenisdienst  
zondag 22 november 2020  
in de Nieuwe Kerk

Voorgangers : ds. Arjen Hiemstra en ds. Monique Maan  
Ouderling van dienst : Peter van Dijk  
Diaken : Wim Schröder  
Lector : Jarno Hilhorst  
Organist : Marius de Boer  
Zanggroep : Toos Kooistra, Pleuni van der Heide,  
Piet van der Heide

Bij de ingang van de kerkzaal is gelegenheid om een kaarsje aan te steken.

## Orgelspel

### Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst

#### Stilte, de kaarsen worden aangestoken – hierbij klinkt lied 277



Die ons voor het licht ge-maakt hebt dat wij  
le - ven: spreek licht, wees hier aan-we-zig  
in uw naam Ik zal er zijn.

#### Bemoediging en drempelgebed

V: Onze hulp in de naam van de Heer  
G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT  
V: God, als wij gedenken al uw heiligen,  
de grote en kleine mensen  
die ons zijn voorgegaan  
op de wegen van uw licht

G: WIL ONS DAN DOOR HEN BEMOEDIGEN  
OM TOT HET EINDE TOE  
UW WEG TE GAAN  
UW HEIL TE ZOEKEN  
UW NAAM TE EREN  
AMEN

### Lied 294: 'Wees hier aanwezig'

The image shows a musical score for five staves, all in treble clef and G major (one sharp). The lyrics are written below the notes. The first staff begins with 'Wees hier aan-we - zig,'. The second staff continues with 'God van de mach-ten, licht in ons mid-den,'. The third staff continues with 'wees on-ze Hei-land, dat wij her-le-ven.' The fourth staff begins with 'Wees hier aan-we - zig,'. The fifth staff ends with 'dat wij her-le-ven.'

### Inleiding op dienst

#### Gebed, afgesloten met lied 199 door zanggroep:

Koester de namen die wij hier gedenken,  
dat zij geborgen zijn in uw genade,  
dat zij gekend zijn bij U en bij ons.

#### Wij gedenken...

*na een aantal namen klinkt steeds lied 199*

*De laatste kaars wordt aangestoken voor ieder van wie wij in eigen kring afscheid moesten nemen. Terwijl u thuis misschien een lichtje aansteekt voor wie leeft in ons hart, klinkt het lied:*

Langzaam zie ik hen gaan  
die ik nog bij me had,  
de bocht om van het pad.  
Wat gouddoorschenen stof,  
dan wordt het in de hof  
nog stiller dan voorheen.  
De liefsten. – Eén voor één.

(tekst Ida Gerhardt, muziek: Felicity Goodwin)

## Zondagsgebed

### Schriftlezing: Hebreeën 11: 1 - 16

### Lied 727: 'Voor alle heiligen in de heerlijkheid'

1 Voor al - le hei - ligen in de heer - lijk - heid  
die U be - le - den in hun aard - se strijd,  
zij uw naam lof, o Je - zus, te al - len tijd!  
Hal - le - lu - ja, hal - le - lu - ja!

2. Gij waart hun rots, hun burg en al hun macht;  
Gij, Heer, hun loods en licht in storm en nacht;  
Gij hebt uw pelgrims veilig thuisgebracht.  
Halleluja, halleluja!
3. Maak al uw strijders in dit aards gevecht  
moedig als hen wier pleit reeds werd beslecht  
tot aan de tijd die Gij hebt toegezegd.  
Halleluja, halleluja!

4. Hun is de prijs, de lauwerkrans, de kroon,  
toch zijn wij één, zij zingend voor de troon,  
wij in de wereld, wachtend op Gods Zoon.  
Halleluja, halleluja!
5. Lang valt de tijd en zwaar is ons geding,  
bang is de strijd en vol vertwijfeling,  
dat ons de zege bijna nog ontging.  
Halleluja, halleluja.
6. Ten einde raad ontzinkt ons haast de moed  
maar in de verte klinkt ons tegemoet  
trompetgeschal dat Gij weerklinken doet!  
Halleluja, halleluja!
7. Rood is de avond als het zonlicht daalt;  
ook in de dood hebt Gij hun lot bepaald,  
God die de moede strijders binnenhaalt.  
Halleluja, halleluja!
8. Maar een oneindig glorierijker dag  
staat nog te wachten als op uw gezag  
Heel 't heir der heiligen tot U naderen mag.  
Halleluja, halleluja!
9. Daar is de koning als een jonge held!  
Hem komen allen tegemoet gesneld  
Van vreugde stralend, scharen ongeteld.  
Halleluja, halleluja!
10. Van alle einders, van de verste kust  
Zullen zij vinden vrede, feest en rust,  
U lovend, Vader, Zoon, Heilige Geest!  
Halleluja, halleluja!

## Overdenking

### Lied: 'Be still my soul'

Be still, my soul, the Lord is on thy side  
with patience bear thy cross of grief or pain.  
Leave to thy God to order and provide,  
in every change He faithful will remain.  
Be still, my soul, thy best, thy heavenly friend  
thru thorny ways leads to a joyful end.

Be still, my soul, thy God doth undertake  
to guide the future as He has the past.  
Thy hope, thy confidence, let nothing shake,  
all now mysterious shall be bright at last.  
Be still, my soul, the waves and winds still know His voice  
who ruled them while He dwelt below.

Be still my soul, the hour is hastening on  
when we shall be forever with the Lord.  
When disappointment, grief and fear are gone,  
sorrow forgot, love's purest joys restored.  
Be still, my soul, when change and tears are past,  
all safe and blessed we shall meet at last.

#### *Onberijmde vertaling van Piet van der Heide:*

Wees stil mijn ziel, de Heer staat aan uw zij,  
draag met geduld uw kruis van smart of pijn.  
Laat het aan God om uw leven richting te geven,  
vertrouw Hem in iedere verandering.  
Wees stil mijn ziel, uw goede, hemelse vriend  
leidt u langs doornige wegen naar een vreugdevol einde.

Wees stil mijn ziel, uw God zal er zijn in de toekomst,  
zoals Hij er was in het verleden.  
Laat niets uw hoop en vertrouwen doen wankelen,  
alles wat nu mysterie is zal tenslotte helder oplichten.

Wees stil mijn ziel, nog hebben wind en golven  
weet van Zijn stem die regeert.

Wees stil mijn ziel, het uur nadert  
dat wij eeuwig bij de Heer zijn.  
Dan zullen teleurstelling, kommer en vrees er niet meer zijn,  
het leed vergeten en zuivere liefde weer tot bloei komen.  
Wees stil mijn ziel, na smartelijke scheiding  
zullen wij elkaar ontmoeten, gezegend en wel.

## **Mededelingen**

### **Tekst bij de symbolische schikking:**

Verbonden  
in het Licht van de Eeuwigheid  
Gods belofte  
zichtbaar  
in leven  
door de eeuwen heen  
van  
Geloof, Hoop en Liefde

## **Gebeden, stil gebed, Onze Vader**

## Slotlied (we gaan staan):

als overgang naar advent lied 444 'Nu daagt het in het oosten'



1 Nu daagt het in het oos-ten,  
het licht schijnt o - ver - al:  
Hij komt de vol-ken troos-ten,  
die eeu-wig heer-sen zal.

2. De duisternis gaat wijken  
van d'eeuwenlange nacht.  
Een nieuwe dag gaat prijken  
met ongekende pracht.
3. Zij die gebonden zaten  
in schaduw van de dood,  
van God en mens verlaten –  
begroeten 't morgenrood.
4. De zonne voor wier stralen  
het nacht'lijk duister zwicht,  
en die zal zegepralen,  
is Christus, 't eeuwig licht.
5. Reeds daagt het in het oosten,  
het licht schijnt overal:  
Hij komt de volken troosten,  
die eeuwig heersen zal.

## Zegen