

**Nieuwe Kerk, 8 november 2020, 10.30 uur**

Ouderling van dienst en lector: Dick Appels

Voorganger: ds. Monique Maan

Diaken: José Kieft

Organist: Bert Wisgerhof

Zangers: Rosa Beijen, Hester Hasper, Hanneke Maassen, Louis Praamsma

Koster: Alie de Rooij

Audio en video: Gerjan Snippe, Peter Jukkema

Orgelspel: Preludium in G, Felix Mendelssohn Barthokly (1809-1847)

Welkom en mededelingen

**VOORBEREIDING**

Stilte, de kaarsen worden aangestoken

Woorden van bemoediging

V: Onze hulp in de naam van de Heer

G: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

V: Die hemel en aarde met elkaar verbindt,

Die ons in liefde vasthoudt

Die op weg door de tijd niet zonder ons mensen wil gaan.

G: AMEN

Zang: psalm 98: 1,3

Zing een nieuw lied voor God de Here,  
want Hij bracht wonderen tot stand.

Wij zien Hem heerlijk triomferen  
met opgeheven rechterhand.

Zing voor de Heer, Hij openbaarde  
bevrijdend heil en bindend recht  
voor alle volkeren op aarde.

Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

Laat heel de aard' een loflied wezen,  
de psalmen gaan van mond tot mond.

De naam des Here wordt geprezen,  
lofzangen gaan de wereld rond.

Hosanna voor de grote koning,  
verhef, bazuin, uw stem van goud.

De Heer heeft onder ons zijn woning,  
de Heer die bij ons intocht houdt.

Kyrie en gloria, met de tekst van lied 281:

- V: Wij zoeken hier uw aangezicht,  
God, houd uw oog op ons gericht:  
G: KYRIE ELEISON!  
V: Wanneer het donker ons verrast,  
houd ons dan in uw goedheid vast:  
G: KYRIE ELEISON!  
V: Verschijn ons als de dageraad,  
Gij, zon die ons te wachten staat:  
G: KYRIE ELEISON!  
V: Gij hebt uw woord gestand gedaan:  
Wij zijn met Christus opgestaan!  
G: AMEN, HALLELUJA!  
V: Ontvlam in ons en vuur ons aan!  
Getroost zullen wij verder gaan.  
G: AMEN. HALLELUJA!

## **RNDOM HET WOORD**

Inleiding op de lezingen

Gezongen gebed bij de opening van het Woord: lied 324

Wat vrolijk over U geschreven staat:  
dat Gij zijt de gloed van al wat leeft,  
de ziel die wenkt of als een brand uitslaat,  
de ademtocht die ons te drinken geeft.

Wat vurig staat geschreven: dat Gij komt  
'redden wat verloren is', dat woord,  
dat Gij het hart hebt, ogen, dat Gij hoort,  
'Ik zal er zijn', zonsopgang, nieuw verbond.

Dat hoge woord, geschreven wit op zwart,  
trouw van trouw, hoe heeft het ons bevrijdt,  
beschaamd, vervoerd, getroost, dan weer getart.  
Hoe dorsten wij te weten wie Gij zijt.

Schriftlezing: Jesaja 48: 17 – 19

Zang: lied 659: 1,4,5,6

Kondig het jubelend aan,  
laat het de windstreken horen,  
Doe het de aarde verstaan:  
God heeft ons wedergeboren!

Wandelend in de woestijn  
Hebben wij water gevonden  
Springende als een fontein,  
Bronnen geslagen als wonden.

Overvloed, overvloed Gods,  
Sprengen van water en leven,  
Bloed uit de flank van de rots,  
Water en bloed om het even;

daaruit ontspringt ons bestaan,  
zo zijn wij wedergeboren!  
Kondig het jubelend aan,  
Laat heel de wereld het horen!

Schriftlezing: Matteus 25: 14-30

Zang: lied 992

Wat vraagt de Heer nog meer van ons  
dan dat wij recht doen en trouw zijn  
en wandelen op zijn weg?

Wat vraagt de aarde meer van ons  
dat dat wij dienen en hoeden  
als mensen naar Gods beeld?

Wat vragen mensen meer van ons  
dan dat wij breken en delen  
als ons is voorgedaan?

Het is de Geest die ons beweegt  
dat wij Gods wil doen en omzien  
naar alles wat er leeft.

Overdenking

Orgelspel: "Wachet auf, ruft uns die Stimme", BWV 645, Johann Sebastian Bach (1685-1750)

### **ONS ANTWOORD IN GAVEN EN GEBEDEN**

Mededelingen over de bloemen en de collecten

Gebeden, stil gebed, gezamenlijk Onze Vader

## **GEZEGEND OP WEG**

Zang: lied 422 ingeleid met een orgelkoraal op de melodie, van Johan van Dommele (\*1927).

Laat de woorden  
die we hoorden  
klinken in het hart.  
Laat ze vruchten dragen,  
alle, alle dagen  
door uw stille kracht.

Laat ons weten,  
nooit vergeten  
hoe U tot ons spreekt:  
sterker dan de machten  
zijn de zwakke krachten,  
vuur dat U ontsteekt.

Laat ons hopen,  
biddend hopen,  
dat de liefde wint.  
Wil geloof ons geven  
dat door zo te leven  
hier Gods rijk begint.

Zegen, beantwoord met gesproken AMEN

Orgelspel: Toccata in d, Dietrich Buxtehude (1637-1707)