



Profielschets Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord

De Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord is één van de twee wijkgemeenten van de Protestantse Gemeente Arnhem (PGA). Naast de wijkgemeenten Noord en Zuid kent de PGA twee wijkgemeenten van bijzondere aard: de Parkstraatgemeente (een samenwerkingsverband van Vrijzinnig Protestanten en Remonstranten) en de Hervormde wijkgemeente 'De Rank'.

De wijkgemeente Noord beslaat het hele gebied van Arnhem-Noord behalve Schaarsbergen en telt momenteel ruim 2800 gemeenteleden. De wijkgemeente bestaat sinds september 2017 en is een samenvoeging van de wijkgemeenten Bethlehemkerk, Opstandingskerk en Diaconessenkerk. Elk van deze wijkgemeenten heeft in de afgelopen decennia meerdere fusies meegemaakt. Behalve de drie voormalige wijkgemeenten maakt ook de Siongemeenschap onderdeel uit van de wijkgemeente Noord. Deze gemeenschap, met een vierlocatie op 'het Dorp' richt zich vooral op de 'Dorpsbewoners' en typeert zichzelf als open confessioneel.

Vanaf september 2017 is het proces om te komen tot de keuze voor één kerkgebouw in Noord ingezet. Het is de bedoeling dat de Algemene Kerkenraad van de Protestantse Gemeente Arnhem begin 2019 beslist welk kerkgebouw het in Noord gaat worden. Het keuzeprocess bevindt zich in een vergevorderd stadium. Ditzelfde proces is overigens in Arnhem-Zuid gaande, ook daar moet gekozen worden welk kerkgebouw de kerk van Zuid gaat worden.

Op dit moment is in Arnhem-Noord nog één predikant met vaste aanstelling werkzaam. Zij is predikant van de voormalige wijkgemeente Diaconessenkerk. Het is de bedoeling dat de nieuwe predikant samen met deze huidige predikant de wijkpredikant van Noord gaat worden en dat de werkzaamheden verdeeld gaan worden.

In het proces van eenwording in Noord is de vraag 'wat voor gemeente willen wij zijn' een cruciale, ook met het oog op het beroepingswerk. Er is geen gezamenlijke geschiedenis, de voormalige wijkgemeenten hadden elk min of meer hun eigen karakter, dus deze profielschets van de nieuwe wijkgemeente heeft een hoog gehalte van 'hoe zouden we het willen hebben met elkaar?'

Over de vraag 'wat voor gemeente willen wij zijn' is (in eerste instantie door een werkgroep, maar daarna ook door de kerkenraad en de gemeente) nagedacht aan de hand van de door dr. Jan Hendriks gegeven drie kerndoelen van gemeente-zijn. Daarbij gaat het om:

1. De relatie met God
2. De gemeenschap met elkaar
3. De dienst aan de samenleving in 'woord en daad'

Ad. 1 De relatie met God

Van onze gemeente in opbouw zijn heel verschillende mensen lid. Dat is onder meer merkbaar in de manier waarop over de relatie met God wordt gedacht en gesproken. Er zijn gemeenteleden die sterk hechten aan de geloofsbelijdenis en aan de leer van de verzoening door het lijden en sterven van Jezus Christus. Andere gemeenteleden voelen zich meer verwant met de gedachte dat geloven in God een zoektocht is, waarbij de traditie vraagt om een eigentijdse invulling. Voor

beide opvattingen over de relatie met God en voor alle opvattingen die zich daar tussenin bevinden, is ruimte.

We geloven dat God de Vader ons liefheeft, ons ziet en kent zoals wij zijn, met alles wat bij ons hoort. Zijn liefde voor ons is de basis van ons leven en van ons gemeente zijn.

Die liefde is ons ook getoond in Gods zoon Jezus Christus, de opgestane en levende Heer. Wij geloven dat Jezus ons heeft laten zien en heeft voorgeleefd wat het betekent om kind van God te zijn. Door de kracht van de Heilige Geest kunnen we in Zijn spoor gaan, in verbondenheid met Hem, met elkaar en met de wereld om ons heen. Want wij geloven dat Gods liefde vraagt om beantwoord te worden, dat is, te worden omgezet in daden naar God, naar de naaste en naar de schepping.

Als gemeente van Jezus Christus willen wij een positieve en enthousiaste geloofsgemeenschap zijn, die zich niet laat neerdrukken door krimp en vergrijzing, maar die op zoek gaat naar kansen en mogelijkheden om het geloof, de hoop en de liefde van het evangelie uit te dragen en vorm te geven. Een gemeenschap waar mensen zichzelf kunnen zijn in hun geloofsbeleving in de tijdgeest en context van vandaag.

Wij accepteren en respecteren elkaar in onze verscheidenheid. Sterker dan de verschillen is het besef dat we met elkaar verbonden zijn door onze verbondenheid met Jezus Christus.

Ad. 2 Gemeenschap met elkaar.

In onze nieuwe wijkgemeente heeft het hoge prioriteit om te bouwen aan de gemeenschap met elkaar. We trekken straks vanuit onze drie kerken in één gebouw en zullen op allerlei terreinen samen gaan zoeken hoe onze gemeenschap er uit ziet. Dit vraagt keuzes, en we realiseren ons dat dat niet altijd eenvoudig zal zijn. Maar over een aantal zaken zijn we het eens: we willen een gemeente zijn die warmte uitstraalt, zowel naar elkaar als naar wie op onze weg komt; we willen een gemeente zijn waar jong en ouder zich thuis kan voelen en geraakt kan worden door de boodschap van het evangelie; we willen een gemeente zijn die ruimte geeft voor de zoektocht die leven, en dus ook geloven, is.

In deze uitgangspunten willen we de inspiratie zoeken om dit proces van eenwording samen aan te gaan en we willen daarbij, geworteld in Gods liefde, voluit vertrouwen op de kracht van Zijn Geest.

De drie voormalige wijkgemeente hebben elk hun eigen contacten met andere kerken/ geloofsgemeenschappen. Het is onze inzet die oecumenische band te behouden en waar mogelijk te versterken.

De gemeenschap met elkaar komt tot uiting in de vieringen, maar ook in het pastoraat, in de (gespreks)kringen, in vorming en toerusting, in een actieve diaconie, in het samen eten enz. Uiteraard kent ook onze gemeente naast de kern van actief meelevende gemeenteleden een kring van mensen die wat meer op afstand staan. Ook met hen willen we ons verbonden voelen. Aandacht voor goede communicatie is daarvoor noodzakelijk. Juist omdat er nu zoveel verandert in onze wijkgemeente is het erg belangrijk iedereen op de hoogte te houden. De nieuwe situatie zou voor mensen een gelegenheid kunnen zijn om de banden met de kerk weer aan te halen. Deze mogelijkheid willen we graag benutten!

Ad. 3 De dienst aan de samenleving in 'woord en daad'

In de drie voormalige wijkgemeenten was aandacht voor de samenleving een vanzelfsprekend gegeven. Twee van de drie kerkgebouwen zijn uitgiftepunt voor de voedselbank. In één van de wijkgemeenten is 'kerk en buurt' sinds een aantal jaren een aandachtspunt. Dit vertaalt zich o.a. in een maandelijks wijkdiner. In twee van de drie kerken wordt jaarlijks een bazar georganiseerd. Naast gemeenteleden zijn hier ook wijkbewoners actief bij betrokken. Andere activiteiten die soms al jaren hun plek in het gemeentewerk hebben zijn: koken voor dak- en thuislozen in Arnhem, het rugzakjesproject voor kinderen uit gezinnen die weinig te besteden hebben,

activiteiten voor vluchtelingen, aandacht voor duurzaamheid ('Groene Kerk' en Fair Trade). Met al deze activiteiten proberen we handen en voeten te geven aan de opdracht van het evangelie: helpen wie geen helper heeft.

Nu de wijkgemeente zich gaat concentreren in één kerkgebouw, zal nagedacht moeten worden hoe de diverse waardevolle initiatieven vorm kunnen krijgen op die ene plek.

Naast de ene vierplek is er de mogelijkheid om in de wijk steunpunten op te zetten. Steunpunten hebben tot doel present zijn in de wijk voor gemeenteleden (met bv spreekuur door de predikant), maar ook voor buurtbewoners. Het steunpunt wil zo een manier zijn om allerlei mensen en organisaties samen te brengen en verbindingen te leggen (denk hierbij ook aan sociale wijkteams en welzijns- en vrijwilligers werk). Een steunpunt kan ingericht worden op een manier die passend is bij de omgeving en de behoeften van de wijk.

De diakenen van de drie voormalige wijkgemeenten werken al geruime tijd samen. Ook de ZWO-commissies kiezen sinds enkele jaren gezamenlijk een project dat gesteund wordt.

Arnhem, Protestantse Wijkgemeente Arnhem-Noord
Vastgesteld in de wijkkerkenraad op 15 januari 2019.